

Op de begraafplaats

Wij horen de Apostolische Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden;

Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

De vergeving van de zonden;

De wederopstanding van het lichaam!

En een eeuwig leven!

Amen

En wij sluiten af met het gezamenlijk “Onze Vader”-gebed.

De familie zal als laatste bij het graf afscheid nemen

Liturgie

bij de dankdienst voor het leven van

Klaartje Heij-Rijlaarsdam

- Klaartje -

* Zwammerdam, 4 januari 1923

† Gouda, 28 juni 2024

*“Gij, o God, ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat men het in Uw hand geve”*



4 juli 2024

Hervormde Gemeente Reeuwijk

Ichthuskerk

Voorganger: Ds. Theo Overbeeke

Organist: Gerard van den Akker

Inleidend orgelspel: “Heer, wees mijn gids”

Welkom

We zingen uit Psalm 73 vers 12 en 13

'k Zal *dan* gedurig bij U zijn,
In *al* mijn noden, *angst* en pijn;
U *al* mijn liefde *waardig* schatten,
Wijl *Gij* mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij *leiden* door Uw raad,
O God, *mijn* heil, *mijn* Toeverlaat;
En *mij*, *hiertoe* door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien *heb* ik nevens U omhoog?
Wat zou *mijn* hart, wat zou *mijn* oog,
Op aarde nevens U *toch* lusten?
Niets *is* er, waar ik *in* kan rusten.
Bezwijkt *dan* ooit, in bitt're smart
Of *bangen* nood, *mijn* vlees en hart,
Zo zult *Gij* zijn voor mijn gemoed
Mijn *rots*, *mijn* deel, mijn eeuwig goed.

In Memoriam

We zingen uit Psalm 66 vers 8

Komt, *luistert* toe, *gij* Godgezinden,
Gij, *die* den Heer' van harte vreest,
Hoort, *wat* mij God deed ondervinden,
Wat Hij *gedaan* heeft aan mijn geest.
'k Sloeg *heilbegerig* 't oog naar boven,
Ik riep den Heer' ootmoedig aan;
Ik mocht met mond en hart Hem loven,
Hem, *Die* alleen mij bij kon staan.

Stil gebed

Votum en groet

We zingen uit Psalm 116 vers 2 en 3

Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d' *angst* der hel mij *allen* troost deed missen;
Ik was *benauwd*, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER' dus aan in *al* mijn nood:

“Och HEER', *och* werd mijn *ziel* door U gered!”
Toen hoorde God, Hij *is* mijn *liefde* waardig.
De HEER' *is* groot, *genadig* en rechtvaardig,
En onze God ontfermt Zich op 't gebed.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 10 vers 12 - 14

Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.
Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen re-
kenschap eisen?
Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een
Helper van de wees.

Psalm 68: vers 19 - 20

Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela
Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn
uitkomsten tegen de dood.

Overdenking ‘Leven van Gods Genade’

We zingen uit Psalm 27 vers 7

Zo ik niet *had* geloofd, *dat* in dit leven
Mijn *ziel* Gods *gunst* en *hulp* genieten zou,
Mijn God, waar was mijn *hoop*, mijn *moed*, *gebleven*?
Ik was *vergaan* in *al* mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER', *godvruchte* schaar, houd moed!
Hij *is* *getrouw*, *de* bron van *alle* goed.
Zo *daalt* Zijn *kracht* op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja *wacht*, *verlaat* u op den HEER'!

Dankgebed en voorbede

We zingen uit Psalm 91 vers 5

Ik *steun* op God, mijn Toeverlaat,
Dies *heb* ik *niets* te vre-zen:
Wie God *vertrouwt*, *die* deert geen kwaad;
Uw *tent* zal *veilig* we-zen.
Hij zal Zijn *engelen* gebiën,
Dat z' u op *weg* bevrijden;
Gij zult *hen*, in *gevaren*, zien
Voor uw *behoud*'nis strijden.

Zegen

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Tijdens het uitdragen horen wij de melodie van

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand”

*De begrafenis zal plaatsvinden op de
algemene begraafplaats Tempel, Schinkeldijk 3 te Reeuwijk.*